

Nyt fra bestyrelsen

**GODT NYTÅR**

til alle medlemmer

Bestyrelsen, FKUF

Onsdag d. 13. december afholdte bestyrelsen online bestyrelsesmøde. På mødet blev delt positive tilbagemeldinger fra fraktionens medlemmer på debatindlægget ”**Skal klinisk undervisning også blive til et monster?**”, bragt i Fysioterapeuten #5 i oktober måned. Derudover blev drøftet punkter til kommende online generalforsamling, drøftet muligt dokument som kan hjælpe denne enkelte KUF med forhandling af arbejdsvilkår og sidste del af planlægning af Årskursus i maj måned blev påbegyndt. Indbydelse udsendes i forbindelse med næste nyhedsbrev.

Det fulde referat kan du læse på hjemmesiden: [Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi \(fkuf.dk\)](https://fkuf.dk)

Arrangementer

**Onsdag d. 28. februar kl. 16.00- 17.00.****Online Generalforsamling**

På dagen afholdes bestyrelsesmøde i Nyborg og vi vil deltage online samlet til generalforsamling. Foruden formandens beretning om alle aktiviteterne i 2023, vil vi annoncere større omrokninger i bestyrelsen, og opfordrer derfor alle medlemmer til deltagelse. Eventuelle punkter fra medlemmer til generalforsamling kan indsendes på webmaster.fkuf@gmail.com, senest d. 14.02.24.

Bemærk ! Link til generalforsamling lægges på hjemmesiden i dagene op til.

Onsdag d. 29. maj afholdes Årskursus 24

Præstationskultur i klinisk undervisning

Dagen afvikles i Odense og programmet vil være med indlæg fra forsker Søren Christian Krogh, Ålborg Universitet og psykolog Maria Storgaard, Studenterrådgivningen og afsluttes med paneldebat hvor fraktionens medlemmer inddrages.

Fagligt tip fra bestyrelsen – første appetizer til Årskursus

Efter aftale med Søren Christian Krogh, har vi som optakt til Årskursus, fået lov til at bringe et par udvalgte passager fra hans bog ”Præstationskultur”.



Den første omhandler præstationens centrale rolle i vores samtid.

”Faktisk trives vi mennesker med at præstere, og vi har intet imod de prøvelser, en præstation indebærer. Der er altså intet i vejen med at præstere. Snarere tværtimod. Problemet opstår, hvis prøvelserne overstiger den gevinst, præstationen skulle give. Eller hvis vi præsterer for at stå foran eller overgå nogen – og dermed skaber ulighed og konkurrence i vores forhold til andre. Hvis det er ved at overgå andre, vi beviser vores værd og måske endda bliver anerkendt for vores præstation. Når det sker, risikerer vi, at selve præstationen tager over og bliver et lammende og problemfyldt mål i sig selv.

I de senere år har vi været vidne til en udvikling, hvor fokus på individets præstationer har fået en ganske særlig betydning i samfundet. Det er blevet vigtigt at præstere godt i alle livets forhold – i familien, blandt vennerne, på arbejdspladsen og i skolen. Vores præstationer har nemlig stor betydning for, hvordan vi konstruerer os selv og vores muligheder i tilværelsen.

Den præstationskultur, vi for eksempel kender fra sportens verden, er vandret ind i samfundet og blevet en del af vores hverdag. Og med den følger en særlig social logik, hvor det at præstere opfattes som hovednøglen til at låse det gode liv op”. (s. 7-8)